

EMB Zorg over Lastige ouders

Onlangs mochten wij bij de voorstelling van "Lastige ouders" aanwezig zijn. De voorstelling begon met het aanspreken van een aantal mensen in het publiek over hoe het was toen zij zelf een jaar of 7 waren en of ze hier nog het een en ander over konden vertellen.

Het verhaal begon over de ouders en het oudere zusje van voor de geboorte van Vaas. Toen Faas geboren was waren de ouders gelukkig! Later bleek dat hij ernstig meervoudig beperkt was. Tijdens de voorstelling werd de tijdlijn verteld van alle doktersbezoeken en de frustraties die hierbij komen kijken. Veel verschillende mensen die de rollen vervullen van arts tot aan stagiaires die allemaal wat vinden en je vertellen wat je moet doen, terwijl ze jouw kind helemaal niet kennen.

Tijdens het stuk was goed te zien hoe het is om een ernstig meervoudig beperkt kind te hebben en hoe het zijn weerslag kan hebben op een relatie/ gezin. Wat ook bijzonder was waren de stukken die verteld werden vanuit het dagboek van Faas zijn zusje en hoe zij alles ervaart. Uiteindelijk komt Vaas in een instelling te wonen waarbij ouders ervaren dat Vaas daar liefdevol verzorgd wordt. Hierdoor was het voor ouders makkelijker om de zorg uit handen te geven, dit kwam ook ten goede voor de relatie en hun gezin.

Wij konden ons goed inleven in de voorstelling waardoor wij anders zijn gaan kijken naar hoe het voor ouders is. Wij beseffen ons dat ouders het ook wel eens bij het rechte eind kunnen hebben en we daar vaker naar moeten/ kunnen luisteren. De samenwerking is belangrijk voor een goede kwaliteit van de zorg. Het is ook goed om niet altijd alles professioneel te bekijken, maar ook eens vanuit het oogpunt van ouders te leren kijken. Uiteindelijk kom je dan met elkaar verder als wanneer ieder zich bij zijn standpunt houdt.

De voorstelling is echt een aanrader!
Jessica en Mirjam, [EMB Zorg](#)

